

**Hallo!**

Ik ben Huub Beemer en al decennia actief in het onderwijs.

De laatste jaren alleen als ICT'er. Al in de jaren 80 van de vorige eeuw was ik al druk bezig met alles wat naar ICT rook. Vooral de MSX was mijn paradeplaatje.

Eind jaren 80 konden de Alfons Ariëns en wij al chatten!

In de negentiger jaren kwamen de eerste "echte" computers de school in en begin 2000 het eerste UTP-netwerk.

Het aantal computers breidde zich snel uit (dus meer werk!) en nu zitten wij met zo'n 125 apparaten.

